

EEN GELUKKIGE... 150 JAAR HEIKANT!



We wensen iedereen alvast een:



- Zalig Kerst (kom zeker meezingen in onze Heikantse middernachtmis en achteraf eentje drinken in de parochiezaal)
- Gelukkig Nieuwjaar (ga zeker op oud jaar Nieuwjaarszingen met je (klein)kinderen, wat een prachtige traditie)
- En een fijn... 2025 én 2026! Want binnen een dik jaar bestaat de parochie Hei immers 150 jaar, en dat moet een Feestjaar worden!
Interesse voor het feestcomité?
Geef een seintje op info@heikrantje.be

IN DIT NUMMER

- Sport p. 3
- Uit de oude doos p. 4
- Vereniging in de kijker p. 6
- Groetjes & colofon p. 7



Verbeter het comfort in uw woning met de nieuwste technologieën!
Een energiezuinige oplossing voor uw verwarming, koeling en uw comfort.

WARMTEPOMP

Lucht-lucht, lucht-water of geothermisch warmtepomp

VLOERVERWARMING

Vloer, muur of plafond verwarming en koeling

VENTILATIE

Ventileer uw woning met een ventilatiesysteem C+, D of D+

SANITAIR

Het meeste comfort met de juiste sanitaire oplossing

Als Daikin Superdealer garanderen wij de hoogste kwaliteit en service.
Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontdek hoe wij kunnen helpen bij uw comfort!

JM Airco - Specialist in duurzame energieoplossingen

EEN HART VOOR MENSEN EN DE BILJARTSPORT

Zondag 3 november ging in het clublokaal van KBC Biljartclub Sint-Rumoldus, het Gildenhuis dus, het vierde biljarttreffen voor personen met een beperking door. Zestien biljarters verdeeld over vier groepen speelden er voor de eerste prijs.

TEKST Geert Fierens
FOTO'S Kris Martlé

HEEL OPVALLEND, HET ZIJN ALLEMAAL BILJARTERS MET EEN BEPERKING?

"Dat is juist", zegt Patrik Mintjens. Hij was in 2017 één van de oprichters van Bilhart vzw. Een vereniging die de biljartsport wil ondersteunen, bij jong en oud onder de aandacht wil brengen. "Een hart voor de biljartsport", volgens Patrik Mintjens.

WAT BRENGT DEZE MENSEN NAAR DE HEI?

Patrik Mintjens: "Sint-Rumoldus is een mooie en bekende club. In het verleden heb ik hier al aan wedstrijden meegedaan. Dus een onbekende club is het voor mij zeker niet. Het is de tweede keer dat we dit biljarttreffen voor mensen met een beperking hier inrichten. De eerste keer was twee jaar geleden. De eerste twee keer ging alles door in Aartselaar."

GEBEURT DAT VAAK ZO'N TREFFEN?

"Het gebeurt, maar niet zo vaak. Zo'n dag als deze is uitsluitend voor biljarters met een beperking. En er wordt een rangschikking gemaakt en er is op het einde van de dag ook een winnaar. Er wordt in vier groepen van vier gespeeld. De eerste twee van elke groep gaan naar de kwartfinale en dan volgt een rechtstreekse uitschakeling tot we een winnaar hebben."

VAN WAAR KOMEN ZE?

"Zij komen van Dagcentrum Vluchtheuvel uit Stabroek en Vrijetijdsdienst Ludentia uit Brasschaat. De biljarters zijn naar Heikant gekomen met hun begeleiders. Kathleen Tops (Vluchtheuvel) verdient wel een speciale vermelding. Er heeft een biljarter ziek afgemeld, zij werd dus de zestiende man, of noem het in dit geval vrouw (lacht)". Er hebben in totaal 14 mannen en twee vrouwen meegedaan."



TOT SLOT, EEN VRAAG AAN BILJARTCLUB SINT-RUMOLDUS. WAAROM DIT INITIATIEF?

"We doen dat graag", zegt voorzitter Jan Nauwelaerts. "We zetten ons een hele dag in voor mensen met een beperking. Dat geeft ons een heel goed gevoel."



 Carnavalshop
Augustijnen
www.carnavalshop.be
Smidstraat 36 - 2590 Berlaar

**Kerst en oudjaar
leuke kersttruien in voorraad
(Stil) vuurwerk**

Carnavalshop Augustijnen
en het feest kan beginnen



pbdomotics

ELEKTRO | HOME AUTOMATION | SECURITY
www.pbdomotics.be

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN

ALARMSYSTEMEN

DOMOTICA EN VERLICHTING

ZONNEPANELEN EN THUISBATTERIJEN

LAADPALEN

Houwstraat 155 2580 BEERZEL

INFO@PBDOMOTICS.BE • GSM 0491 156 157

Isschotweg 175, 2222 Itegem

0468 34 16 54

Bakkerij
Beau
Tijne feestdagen!

Haal snel je eindejaarsfolder op in de winkel
en doe tijdig je bestelling!

Openingsuren tijdens de feestdagen

24/12/2024: 07:00-14:00

25/12/2024: 08:00-12:00

26/12/2024: 08:00-12:00

31/12/2024: 07:00-14:00

01/01/2025: 09:00-14:00



0469/14.33.07

info@schrijnwerkerijmb.be

www.schrijnwerkerijmb.be

Liersesteenweg 240B, bus 3 - 2220, Heist-op-den-Berg

schrijnwerkerijmb

Schrijnwerkerij MB

eiken
bijgebouwen

pool
house

Schrijnwerkerij MB

JEF BATS: 60 JAAR PRIESTER

TEKST & FOTO'S Frans Busschots

Toen ik hem voor de eerste keer zag, moest ik hem eens goed bekijken. Een stille jongen, eerder een klein beetje verlegen, maar toch bereid om met iedereen te praten. Hij stond daar tegen 'het betonnen kot' dat destijds door pastoor Van Houdt gebouwd werd als parochiezaal en waarin ik nog mee toneelgespeeld had, samen met Herman en Leon Mariën.

Ten tijde van onderpastoor Van Cleynenbreugel werd dat groot lokaal in drie stukken verdeeld door gemetselde muren met 'snelbouwsteen', zoals men die bouwsteen toen noemde. En er werd toen nog een lokaaltje bijgebouwd (het kerelslokaal).

Jef Bats maakte met niemand ruzie, maar keek vriendelijk naar iedereen. En omdat hij nogal robuust was, maar zeer minzaam, nodigde dat aan om er eens mee te praten. Maar Jef was geen prater, eerder een luisteraar. Iemand die vond dat iedereen een boeiende verteller was, en dat moest niet altijd met sterke woorden met veel intonatie zijn. Een beetje lichaamstaal en een beetje woorden; bij voorbeeld!



Eigenlijk kwam Jef zo maar op een zondagnamiddag kennismaken met de Chiro. Hij had belangstelling, maar was dat wel voldoende om iedere zondag met een 'bende jongens' op te trekken en moest dat zo maar een 'gezellige' zondagnamiddag vullen? En wat betekende dat een gezellige namiddag?

De volgende namiddag was Jef er weer. Men herkende hem en meteen had hij een hele ploeg vrienden. Het voordeel mischien van iemand die tijd maakt voor anderen. Herman Docx was toen de leider van de afdeling kerels. Herman was nog jonger dan ik, maar was een heel sterke persoonlijkheid en een uitstekende student. Ook was hij groot gebouwd en dat had zijn voordelen. De leider met ontzag bij de jongeren. Maar ook Jef Bats werd vlug Chiroleider. En dat was een goe-

de keuze. Bij betwistingen bij een spel, moest Jef maar eens in de richting van de jongens kijken en de rust keerde weer.

Jef was een boerenzoon en niet bang om zijn handen vuil te maken. Hij kwam uit een diep christelijk gezin, voorbeeldige mensen. Jef had nog een broer en een zus. De broer nam later de boerderij over wanneer de ouders door hoge leeftijd het niet meer konden runnen. Ook al waren die boerderijen vroeger, in vergelijking met de landbouwbedrijven van nu, maar

Jef was een echte boerenzoon. Hij studeerde niet graag en stak liever de handen uit de mouwen

kleine doeningen en dat kon toen niet anders omdat die boerderijen met alleen handwerk moesten gerund worden.

Het was toch maar op het einde van de vijftigerjaren dat ook bij de kleinere boeren de (kleine) tractor zijn intrede deed en het echte boerenpaard dat ploeg, eg en kar kon trekken, vervangen werd door de moderne vooruitgang. Ook de melkmachine deed toen zijn intrede.

Jef was een uitstekende student aan het college van Heist-op-den-Berg. Herman, Leon, Ludo Docx, Jef Van Dessel, ze werden allemaal priester. Ook Jef Bats voelde de kriebels. Priester worden, en waarom ook niet? Maar Jef studeerde niet graag. Hij kon het wel, maar hij wilde met zijn handen werken. Een echte boerenzoon dus. En toch is hij met hart en ziel priester geworden, vertelde Jef mij. Er was ook al een priester in de familie en daarmee had Jef een goede band.

Ja, als priester was het leven meer waard om geleefd te worden. En



nog even studeren, ja, dat kon er wel bijkomen. Jef werd priester gewijd op 27 juni 1964.

De Broederschool van Heist werd in 1960 een college. De nog aanwezige broeders, die zeer geliefd waren bij de studenten en de lokale bevolking, werden van de ene op de andere dag naar een andere instelling verplaatst. In 1964 werd Jef daar aangesteld als leraar Latijn en Grieks. Misschien niet zijn eerste keuze, maar Jef is een fantastische kerel, altijd geweest, hij aanvaardde de opdracht. Jef werd een fantastische leraar. Als student ervaar je dat meteen of je leerkracht zijn uren komt kloppen of met hart en ziel lesgeeft. Een leerkracht waarmee je als student kunt praten, zonder franjes, maar gewoon van mens tot mens, dat is het toch?

Meer dan twintig jaar lesgeven? Ja, zodra je je naar het seminarie begaf, kreeg je de keuze om in het onderwijs te stappen, dat was toen zo. De schoolse resultaten in het middelbaar waren van doorlaggevende aard. Jef praat nog met overtuiging en met kennis van zaken. Een bezielde man. Hij was goed in Latijn en Grieks. Het

bestuur wilde dat bepaalde vakken door priesters gegeven werden. Zo ben ik eerst nog een tijdje naar Leuven gaan studeren. En dan naar Mechelen, vertelde Jef. In Leuven in de grote aula, waar zo een 400-tal studenten zaten, waaronder zo een twintigtal meisjes, die vooraan moesten gaan zitten, goed in het zicht, was het soms gezellig. Die meisjes vooraan en de toekomstige priesters, die al ingekleed werden vanaf het tweede jaar, dat gaf aan het geheel een speciale sfeer. Toen ik priester werd ging ik iedere zondag als ik kon, naar Itegem om daar in de kerk wat te helpen.

Op zeker moment zei de pastoor van Itegem mij dat mijn mis veel te vlug gedaan was, dat is mij altijd bijgebleven, zei Jef al lachend.

Ik ben heel mijn leven met Jef goed bevriend gebleven. Maar meestal beperkte dat zich tot korte

Mijn inhuldiging in Heist Goor ging gepaard met een koets, dat was een grote show.

ontmoetingen of telefoontjes die na meerdere pogingen toch lukten. Druk bezet, hé!



Op zeker moment stelde men vast -toen al- dat er te weinig priesters waren voor de parochies, en ziekenhuizen. Mgr. Van den Berghe, de toenmalige bisschop van Antwerpen, vroeg aan priesters die in het onderwijs actief waren of ze niet een andere functie wilden.

Aalmoezenier worden van het Middelheimziekenhuis, zie je dat zitten, vroeg men mij, zei Jef.

Ik antwoordde dat ik weinig goesting had. Waarschijnlijk vroeg men mij omdat ik ook naast het onderwijs bezig was met Ziekenzorg van Heist-Statie. Ik wachtte bang af, maar dat is dan gepasseerd. Maar even later kwam de plaats van pastoor in Heist Goor vrij. 't Goor dat was in de buurt. En daar was vroeger de Boerenbond gesticht, ten tijde van pastoor Mellaerts. Ik werd ingehuldigd met een koets, een grote show dus. Dat is ongeveer 40 jaar geleden.

Toen deed Bart, die nu al jaren Suisse is in onze kerk, zijn plechtige communie. Toen was Louis

Op de Beeck onze koster-organist. Bart is ook zeer geliefd bij de mensen; Louis is al jaren geleden overleden. Ook een zeer verdienstelijk man.

Jef Bats werd op 't Goor op zondag 7 juli 2024 gevierd als 85-jarige en zestig jaar priester. Ja, Jef is in 2019 al 80 jaar geworden en dat werd toen ook gevierd.

Onlangs is er in 't Goor een priester aangesteld als nieuwe pastoor. Maar Jef blijft zich inzetten voor de parochies uit de buurt. 't Goor blijft zijn leven kleuren. Maar de Hei vergeet hij ook niet. Hij komt nog regelmatig naar de familie op de Hei. Jef is 60 jaar priester en telt 85 lentes. Hoelang ga je nog door, Jef? Hij keek even naar mij. Zolang als ik kan, antwoordde hij en zijn ogen schitterden. Wat een fantastische kerel, die Jef Bats!

Nog vele jaren, Jef.



KATRIEN HEREMANS DIERENARTS

Kleine huisdieren, paarden, kleine herkauwers

Aarschotsebaan 184, 2590 Berlaar

Een persoonlijke aanpak

op afspraak:

-0494/48.35.09

-info@katrienheremans.be

-online: mijndieren.eu/dierenartskatrienheremans



KERST MET FANFARE WILLEN IS KUNNEN

Op zaterdag 28 december staat het kerkconcert gepland om 20 uur in de kerk van de Hei.

TEKST Geert Fierens

Waar is de tijd dat iedere zachte avond zich vulde met heerlijke fanfaremuziek en je soms in de verte, heel ver, een auto hoorde snorren. De zachte avonden van toen.

Fanfaren die met sterke muziek en overtuigende klanken naar de een of andere boerderij of café trokken bij duizend en een gelegenheden, als er maar kon geblazen worden, als er maar kon gefeest worden. Heerlijke momenten die wegdeemsterden, zich oplostten tussen en rond al die andere klanken die nu primeren.

Dat de fanfare zich zo een beetje terugtrekt heeft niets met de fanfare, maar met de tijdsgeest te maken, met mensen die niet meer weten hoe fanfaremuziek smaakt. Wat de juiste pastelkleur is. Terug naar de natuur is terug naar de tijd dat men fanfaremuziek smaakte en meer waardeerde. Klinkt fanfaremuziek wat te luid, te ruw, te onpersoonlijk? Helemaal niet. Fanfaremuziek geeft warmte, waarde en een heerlijke basis. Fanfaremuziek doet ons dromen en verlangen. Dit jaar komt Glenn met zijn koperkwartet.

Wij hebben al jaren op de Hei een fantastische fanfare: Willen is Kunnen is een stevige ploeg specialisten die met liefde en vakkennis hun instrument bespelen. Dat bewijzen ook hun prestaties bij wedstrijden en andere gelegenheden. Terecht zijn wij fier op onze fanfare.

Op zaterdag 28 december zijn wij op de Hei in feeststemming, je zou het voor minder zijn. Onze fanfare Willen is Kunnen verbreedt met het koperkwartet VAAG uit OLLON uit Zwitserland. Onze fanfare wordt geleid door dirigent Geert Van Looy en het kwartet door Glenn Van Looy, de zoon van Geert en ook een natuurtalent. Glenn is gehuwd met een Zwitserse vrouw en zo ook verliefd op het Zwitserse Alpenland. Maar voor de Hei heeft Glenn nog altijd

meer dan een boontje. Het is nu wel even meer dan gewoon verbroederen tussen muzikanten. Er valt net iets meer, veel meer, te vieren in onze kerk op de Hei.

GEERT WIL OP 28 DECEMBER ZIJN AFSCHEID VIEREN, ALS DIRIGENT VAN DE FANFARE VAN DE HEI. WAAROM EN WANNEER BEN JE MET DIRIGEREN BEGONNEN, GEERT?

"In 1986 ben ik met dirigeren begonnen. Ik speelde toen met Grasheide mee, was er hulpdirigent. Ik had al een paar repetities gedaan bij afwezigheid van Willy. Er was een muzikant en die speelde ook in Haacht bij de fanfare. Toen de dirigent daar was gestopt heeft deze mij gevraagd of ik bij hun wou dirigeren. Ik deed daar een repetitie en dat viel direct mee. En ben ik er stilletjes aan ingerold."

KUNNEN WE EVEN JE MUZIKALE CARRIÈRE OVERLOPEN?

"Ik ben begonnen in de fanfare van Grasheide, mijn geboortedorp. We zijn gestart met een vijftal jongeren vanuit de school. De dirigent dat was toen Willy Van der Auwermeulen. Van Willy kregen wij onze eerste muzieklessen. Enkele jaren later starte ik ook bij de fanfare St. Niklaas van Putte. Ik starte op bariton, en later ben ik overgeschakeld op schuiftrombone. Zo ben ik lessen gaan volgen in de academie van Heist-Op-den-Berg bij Dhr. Walter Van Hoof. Ik heb dan de academie afgemaakt en de regeringsmedaille behaald voor trombone. Ik volgde er eveneens harmonieleer bij Dhr. Jan Van der Roost. Mijn eerste fanfare als dirigent was zoals eerder vermeld St. Cecilia uit Haacht. Maar het vak moet je eigenlijk leren met doen, en na een cursus van 4 jaar in Anderlecht voelde ik mij veel sterker. Ik heb daar ook mijn diploma directie behaald, met grootste



onderscheiding. En van het een kwam het ander. Later dirigeerde ik ook nog bij De Goorse Bloesem uit Heist Goor, Hoop in de toekomst uit Eppegem en St. Niklaas uit Putte. Ik ben bij Willen is Kunnen terecht gekomen als volgt: ik speelde in die tijd mee met De Zuiderkempische Brassband uit O.l.v. Waver waar ook Ludo Van Hout speelde. Toen op de Hei de dirigent gestopt was, vroeg Ludo of ik op de Hei niet wilde dirigeren. En dat klikte meteen met de mensen van de Hei. Ik ben nu 33 jaar dirigent op de Hei. Gemiddeld blijft een dirigent ongeveer 10 jaar bij een fanfare, het is verwonderlijk dat ik hier al 33 jaar met het stokje zwaai. Maar zolang het ambitieus blijft en de klik er is met de muzikanten kan je verder werken."

UPS EN DOWNS?

"Neen het is altijd goed blijven marcheren. Bij wedstrijden altijd heel goede resultaten behaald. Wij zijn nu geklasseerd in de reeks uitmuntendheid. Op de Hei waren ze maar met een tiental als ik begon, nu zijn we ongeveer met het dubbele. Het is moeilijk om de jeugd te motiveren, ze hebben zoveel andere hobbies."

DE REEKS UITMUNTENDHEID, WAT IS DAARBOVEN?

"Ereafdeling en superieur. Het derde hoogste. Dat is toch mooi?"

EEN SCHUIFTROMBONE, HOE LANGER JE UITSCHUIFT HOE? ...

"Lager de noot die je speelt.

Kort is hoog. Je hebt schuiftrombones en ventieltrombones."

EN NA DIT CONCERT OP 28 DECEMBER IN ONZE KERK OP DE HEI? BOEKEN TOE EN GEDAAN?

"Neen. Ik blijf nog spelend lid van de fanfare van de Hei. Maar met dirigeren ga ik definitief stoppen, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik ben sinds 1 november met pensioen en dan wil je nog iets anders ook. Als bastrombone ben ik nog actief bij Brass-aux-sax uit Westerlo, brassband Heist, en Echo du Mont-Noble uit Zwitserland nog muziek genoeg hoor."

NU MEER RICHTING ZWITSERLAND?

"Ik ben nu met pensioen. Ja, dat zit er wel in. Bezoekjes aan mijn drie kleinkinderen.

En genieten van het mooie landschap daar, en de lekkere wijn :)"

EN KAARTEN VOOR HET CONCERT VAN 28 DECEMBER IN ONZE KERK?

"Kaarten zijn te bekomen bij onze spelers van de fanfare of via mijn mailadres: geert.van.looy1@telenet.be dan leggen we ze klaar aan de inkom."

Geert wij wensen jullie nog alle succes toen. Mag ik je tot slot nog bedanken voor al die tijd dat wij op de Hei van jouw sterk dirigerwerk en prachtige muziek hebben mogen genieten.



AANKOMEND SEIZOEN VIERT ONZE CLUB HET 20-JARIG BESTAAN. IN DIE 20 JAAR HEBBEN WE VEEL KINDEREN, TIENERS EN VOLWASSENEN VAN OP DE HEI, BERLAAR EN OMSTREKEN

ZO ONZE SPORT LATEN ONTDEKKEN EN VOOR EEN GROOT DEEL DAARVAN IS ONZE CLUB EEN TWEDE THUIS GEWORDEN.

WE MAKEN ER DUS EEN HEUS JUBILEUMJAAR VAN MET VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN EN ALS KLEPPER EEN PRACHTIGE SHOW IN CC ZWANEBERG OP ZATERDAG 19 APRIL 2025 WAARIN WE TERUGBLIKKEN OP DE AFGELOPEN PERIODE. TOT DAN?

SPORTIEVE GROETJES,
JUMPXTREME



DIT GOUDEN PAAR, STAF & RIA, VIERDE HUN 50STE HUWELIJKSJAAR. VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE 50-JARIG HUWELIJKSJUBILEUM!



BIJ EEN AANTAL HEIKANTSE HANDELAARS VIND JE COLLECTEBUSSEN VOOR DE HEIKANTSE MELISSA VETS, JONGE MAMA DIE NA EEN HERSENOPERATIE EEN DWARSLAESIE OP-LIEP. ALLE HULP WELKOM!

COLOFON

Coördinatie en redactie
Wim Soons

Met bijdrage van
Geert Fierens
Frans Busschots

Fotografie
Kris Martlé

Vormgeving
Sofie Soons

Website
Kevin Van den Brande

V.U.
Wim Soons
vzw Onder Onze Kerktoren
Melkouwensteenweg 18,
2590 Berlaar

Alle info en Heikrantje digitaal,
lees je op heikrantje.be

Suggesties? Vragen?
Via info@heikrantje.be

We zijn op zoek naar
medewerkers voor en achter
de schermen.

Heb je een vlotte pen, een
neus voor interessant nieuws
of hou je van btw administratie?
Stuur ons een mailtje!



APOTHEEK
De Hei

uw vertrouwde buurtapotheek

www.apotheekdehei.be

Aarschotsebaan 82 | 2590 Berlaar | 015 24 15 68

openingsuren

ma, di, wo en vr 8u30 - 12u30
12u30 - 19u00

do en za 8u30 - 12u30

beregoed
Berlaar

KERSTMARKT

VRIJDAG 20 DECEMBER 2024

VANAF
18 UUR

MET LEUKE STRAATANIMATIE!

OPTREDEN PODIUMACADEMIE	KERSTMAN OP DE KIOSK	OPTREDEN BERLAARSE DANSSTUDIO
18 UUR	19 UUR	20.30 UUR

KOM DE SFEERVOLLE GEZELLIGHEID OP HET MARKTPLEIN OPSNUIVEN!

Meer weten? www.berlaar.be/kerstmarkt2024

i.s.m. Berlaarse verenigingen en handelaars

TIME OF OUR LIVES

ZA 28 DEC 2024

GAST-SOLIST **LOWIE VERCAMMEN** OP ACCORDEON
EN **VAAG** O.L.V. **GLENN VAN LOOY**

FANFARE WILLEN IS KUNNEN BERLAAR-HEIKANT

SINT-RUMOLDUSKERK

**AARSCHOTSEBAAN 50
BERLAAR-HEIKANT**

DEUREN 19U

O.L.V. GEERT VAN LOOY

**19U30 AANVANG
CONCERT**

**VVK: €12
KASSA: €15**